



Liefste Opalude & moeke agnes

Ma de langste nacht van 't jaar,
sta ik reeds met mijn wensen klaar.

Ik wens jullie veel geluk,
en goede gezondheid,
nietig zorgen, geen verdriet,
een lee van tijd
voor alleen leuke dingen.
Ik wens dat elke dag

is als een vreugdebron,
Dat zorgen smelten
als sneeuw door de zon.

Ik zou nog willen vragen:
stropi met leed gebaan
geluk door alle dagen.
Dan wordt het rest een fijn jaar.

Heel veel liefs,
van je kopsen,
Lentel

Romst, 1 januari 2017-2018