



Lieve Peter,

Ik wens je...
... een rimpelloos jaartje
van begin tot eind
waarin vreemde verdubbeling
en overdriet verkleint.
... veel geluk in je leven
waarin je ook gaat,
van vroeg in de morgen
tot 's avonds laat.
... een goede gezondheid,
endot elk mooi moment
een eeuwigheid duurt!
Zo groeit door jouw vreemde
een leven pieklyn.
Ik hoop dat dit nieuwe jaar
weer zalig zal zijn !!!

Heel veel liefs
van je koppen,
Sena

Randt, 1 januari 2016