



Liefste Peter,



Ik draag een fonk'lend licht-je en heb een blij ge-zicht-je.



Mijn lied-je vol met wen-sen, brengt vre-de bij de men-sen!



Dit kaars-je brandt spe-ciaal voor jou om-dat ik echt veel van je hou.



't Geeft warm-te in je hart, nieuw jaar-tje ga van start!



Een jaar met veel ge-luk, dat wenst je uk-ke-puk!

LENA

Ranst, 1 januari 2011