



2019

Liefste onaludo en moeke anjer,

Ik wens jullie
... een rimpelloos jaartje
van begin tot het eind,
waarin vreugde verdubbelt
en verdriet verkleint.

Ik wens jullie ...
... veel geluk in het leven,
waar jullie ook gaan,
van vroeg in de morgen
tot 's avonds heel laat.

Ik wens jullie ...
... een goede gezondheid,
veel vrienden in jullie buurt.
Dat elk moment
een eeuwigheid duurt!

Zo groeit door jullie vreugde,
een leven piekfijn.
Ik hoop dat dit jaar
weer zalig zal zijn.

Dikke knuffel,
Mereel